

Vraag het aan Morya



Deel je innerlijke rijkdom

“Denk niet dat je jezelf verliest als je alles weggeeft. Nee, integendeel, als je je innerlijke rijkdom deelt met anderen, word je nog rijker, dat zal je zien. Want door de uitwisseling die je hebt met anderen op basis van je eigen trouw, op basis van wat er in jou leeft en wat je tot uitdrukking brengt, kan je elkaar verrijken en word je op de eerste plaats zelf rijker.

Het is het spel van de liefde dat gespeeld moet worden, en liefde kijkt niet naar zichzelf, ze kijkt naar de ander: ‘hoe kan ik die ander dienen? Hoe kan ik die ander naar het licht brengen?’ Maar niet op een dwangmatige manier, integendeel, op een bevrijdende manier.

Door jezelf te durven zijn in tegenwoordigheid van de ander, bevrijd je de ander en maak je de ander klaar om ook het licht te kunnen ontvangen.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd”
(uit hoofdstuk 10: ‘Innerlijke rijkdom delen met elkaar’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 22

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


